

Wat een mooie herinneringen hebben we aan de ontmoetingsmiddag met Karin op 28 oktober jl. Met zo'n zeventig mensen waren we in Veenendaal bij elkaar en eindelijk kon Karin weer velen van u de hand schudden. Karin had uitgekeken naar deze middag omdat ze in de oorlogstijd God had beloofd te zullen getuigen van de vele wonderen die Hij heeft gedaan. Ze was dus met een missie naar deze middag gekomen. In de nieuwsbrieven hebben we al regelmatig geschreven over wonderen die ze meegemaakt heeft (op www.bridgetolight.nl kunt u de brieven nog eens nalezen), maar het is heel anders om uit haar mond een ooggetuigenverslag te horen. Regelmatig raakte Karin ook zelf weer ontroerd van het feit dat ze ervaren hebben dat God zijn kinderen in Grace Village op een machtige manier beschermd.

Al vanaf het allereerste gerucht van de oorlog liet ze haar ouders en haar zendingsgenootschap weten: "Wat er ook gebeurt, ik blijf". Ook als alle medewerkers van andere hulporganisaties zouden vluchten, dan zou ze blijven, want God had haar 42 kinderen toevertrouwd. Maar natuurlijk vroeg de Nederlandse ambassade en de VN of ze geëvacueerd wilde worden. En als Karin dan zei: "Alleen als de kinderen ook meegaan", dan verviel het aanbod om haar te evacueren. Dat betekende dat Karin op haar plek bleef. Dat is soms heel angstig geweest met momenten waarop ze dacht dat de soldaten het terrein waren opgekomen om hen dood te schieten. In alle angst, met alle kinderen in haar huis, gingen ze bidden en zingen en kregen ze grote vrede in hun hart. Elke keer weer leek het of God tegen de soldaten zei: "Afblijven, dit zijn Mijn mensen en Mijn werk." Zelfs een heel eenvoudige balpen die de soldaten hadden gestolen werd teruggebracht. Alle ezels in de omgeving waren dood, maar die van Grace Village werden levend teruggebracht! Karin wil niet als held gezien worden omdat zij gebleven is in oorlogstijd. Steeds weer herhaalde ze in haar verhaal: "Dat was God."

Hoe bijzonder om te horen dat in de oorlogsjaren niemand honger heeft geleden en dat de 120 mensen die inmiddels op het terrein hun toevlucht hadden gevonden toch drie keer per dag eten konden krijgen. Het was niet veel, aan het eind van



de oorlog kon je alleen maar uien op de markt kopen, maar niemand was ondervoed of is overleden. Het was zelfs mogelijk om ook nog mensen buiten Grace Village aan eten te helpen. Waar veel mensen niet aan contant geld konden komen, lukte het Karin elke keer weer - door met cheques op rekening te kopen of door hoge commissie te betalen - om aan contant geld te komen. En dat verdeelde ze over verschillende potjes en ze zat nooit zonder geld. Alle salarissen van de medewerkers konden worden betaald, daar waar veel inwoners geen salaris meer kregen. Daardoor zagen de medewerkers ook dat God voor hen zorgde en zorgden zij op hun beurt weer voor familieleden die naar hun huis kwamen voor onderdak en eten. Ook is er geen enkele bom op het terrein neergekomen en dat terwijl ze vlakbij het kantoor neervielen. Veel mensen dachten dat Karin overspannen uit de oorlog zou komen. "Maar hoe kan ik overspannen uit de oorlog komen", zei ze, "als ik God van zo dichtbij gezien heb. Ik weet wie God is, Hij zorgt voor ons, midden in de oorlog. Hij helpt ons erdoorheen. Je kunt kijken naar wat je niet meer hebt, of je kan God nog danken voor wat je wel hebt. Al is dat alleen nog maar een glaasje water en een stukje brood als ontbijt."

Inmiddels is Karin weer terug in Grace Village, op de plek waar God haar geplaatst heeft. Ze is trots op de medewerkers die in haar afwezigheid hard gewerkt hebben om alles draaiend te houden. Ze kijkt uit naar een personeelsuitje met de staf naar Aksum en is blij dat dit nog kan. Want inmiddels is er een nieuwe oorlogsdreiging. Karin vertelt dat niemand weet hoe serieus de dreiging is. De verwachting is dat als het geweld uitbreekt, het meer aan de grens met Eritrea zal zijn en dus wat verder weg van Grace Village. Ondanks een nieuwe oorlogsdreiging gaat ze in het vertrouwen dat God zal blijven zorgen voor hen. En ondertussen heeft ze al wel voorraden ingeslagen om even vooruit te kunnen, mochten de wegen weer afgesloten worden en er weinig te koop zal zijn. De kinderen werken hard op school en er zijn ook weer twee nieuwe baby's aan hun zorgen toevertrouwd. Zo leven ze in Grace Village per dag met dat wat God op hun weg brengt, in het vertrouwen dat God ook per dag zal geven wat ze nodig hebben.



Vanuit het bestuur

We hebben goed nieuws, we hebben een nieuwe bankrekening waarop we uw donaties en giften kunnen ontvangen! Ons nieuwe bankrekeningnummer is: NL28 INGB 0102 7432 74 t.n.v. Stichting Bridge to Light.

Sinds februari van dit jaar heeft de ABN AMRO onze lopende bankrekening geblokkeerd. We zijn de exacte aanleiding hiertoe nog aan het onderzoeken, we zullen u over de uitkomsten van dit onderzoek nog nader informeren. Echter onze eerste prioriteit in de afgelopen maanden is geweest om een nieuwe rekening te openen. Vanuit nieuwe Europese wetgeving, het zogenaamde KYC (Know-Your-Customer) beleid, is dit een vrij intensief en langdurig proces gebleken, maar gelukkig heeft het wel tot het gewenste resultaat!

We willen u verzoeken, indien u gewend was om maandelijks aan ons te doneren, om de achterstand van de afgelopen 9 maanden

alsnog aan ons over te maken. Daarnaast verzoeken we u om uw periodieke donatie weer op te nemen in uw schema van automatische afschrijvingen. Zoals ook bij de vorige rekening het geval was, werkt Bridge to Light niet met automatische incasso vanwege de kosten die dit met zich meebrengt: u dient dus zelf met de bank te regelen dat de donatie iedere maand wordt afgeschreven, dit kan door een automatische inschrijving in te (laten) stellen.

Uiteraard hebben wij er begrip voor wanneer er redenen zijn waardoor het voor u niet mogelijk is om dit jaar het totale bedrag aan donaties te doen voor onze stichting. We staan er ook altijd voor open om met u mee te denken of indien u meer vragen heeft over de situatie. Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

We vertrouwen op uw medewerking en zien uit naar uw gift. Want daarmee kan Karin het werk van Grace Village blijven voortzetten.



Danken voor:

- dat Karin veel tijd kon doorbrengen met haar ouders.
- dat het werk in haar afwezigheid goed is gegaan.
- dat het goed gaat met de kinderen.
- de onderlinge sfeer in Grace Village, die hele positief is.
- dat het gelukt is een nieuwe bankrekening te openen.

Bidden voor:

- rust en vrede in het land, dat het niet met geweld op een oorlog uitloopt.
- dat Karin en haar personeel het werk kunnen blijven doen.
- vrede in hun hart ondanks een oorlogsdreiging.
- de gezondheid van Bas en kracht bij het loslaten van elkaar.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

IBAN NL28 INGB 0102 7432 74
BIC INGBNL2A
t.n.v.: Stichting Bridge to Light te Veenendaal

www.bridgetolight.nl
info@bridgetolight.nl



www.facebook.com/bridgetolight